

Een goed leven is een leven dat naar den hemel leidt.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

CLEMENCE DE SMET

Weduwe van Mijnheer

DESIRÉ VAN HUFFEL,

*geboren te Wonterghem, den 24 Nov. 1860 en godvruchtig
overleden te Audenaerde, den 5 Maart 1934,
versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

Het leven hier op aarde is lijk een schaduw en gelijk een bode die voorbij gaat, gelijk een schip dat door het schuimende water vaart en als het voorbij is gaat het water toe en men kan er zelfs geen spoor van den doortocht in vinden. Het leven is als een vogel die voorbijvliegt, men hoort wel den lichten slag van de vleugels die de lucht doorklieven, maar niets blijft over van zijne vlucht. Het leven is gelijk een pijl, uit den boog geschoten naar het doel. De lucht gaat open en toe en niets kan den weg van den pijl nog aanwijzen. Zoo is ons leven op aarde: van aan onze geboorte vliegen wij naar onze bestemming en niets kunnen wij van ons zelve hier achter laten. (*Boek der wijsheid V, 9-13*).

Gelukkig de mensch die zijne ware bestemming bereikt met te leven volgens Gods geboden. De rechtvaardigen leven immers in eeuwigheid, want de Allerhoogste heeft aan hen gedacht en hunne belooning ligt weg bij den Heer. (*Sap. V, 16*).

Zoo bleef de duurzame overledene aan Gods geboden getrouw, zij heeft haar betrouwen gesteld in den Heer en hare beproevingen verduidelijk verdragen, nu wacht haar de vreugde van haren Heer.

Beminde bloedverwanten en vrienden, vaartwel. Ik dank U voor Uw bezorgdheid, blijft mij nu in Uwe geboden indachtig.

Zoete Harten van Jesus en Marta, weest mijn heil. 300 d.