

Sterven is overgaan van den arbeid tot de rust, van de droefheid tot de blijdschap, van de ballingschap tot het Vaderland.

H. Bern.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# CLEMENCE DE SMET

weduwe van Mijnheer

## PETRUS VAN HAESEVELDE

geboren te Nederbrakel den 3 Mei 1859 en zeer godvruchtig overleden te Oprekel den 16 Mei 1932

Versterkt door de H. H. Sacramenten

Zij was lid van de derde Orde, van de Confrerie van t' H. Hart, van de Voortplanting des Geloofs en van den wekelijkschen Kruisweg

---

Zij was eene vrouw van geloof, eene ware christene, God vreezende en zijn geboden onderhoudende.

Het tegenwoordig leven is ons niet gegeven om te rusten en te genieten, maar om den Hemel te winnen door onzen arbeid en ons lijden.

H. Franc. van Assisië.

Die in zijne hoop en in zijne werken gerust is, doet aanstonds open als de Heer klopt, omdat hij met blijdschap zijnen Rechter afwacht, en bij het naderen van den dag der dood, verheugt hij zich over de glorie zijner belooning.

H. Greg.

Mijne duurzame Kinderen en Kleinkinderen, vaart wel: mijne lange reis door de ballingschap van dit leven is volbracht. De zekerste weg in dit leven is de weg der deugden der christelijke liefde; op dien weg zult gij steun en vrede vinden bij God en bij de deugdzamen, die weg leidt tot een altijddurend blijde wederzien in den Hemel.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7 j. & 7 q. afl.)

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.