

De wonde die Gij ons toebrengt, o Heer is zeer diep; doch, hetgeen ons troost is, dat Gij onze Vader zijt.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

# EMMA DE SMET

echtgenoot van Mijnheer

## PROSPER DE COOMAN

geboren te Erwetegem, den 18 April 1881, en aldaar overleden, den 28 Juli 1928.

Versterkt door de Heilige Sacramenten  
Zij was lid van de Confrerie der H. Barbara.



Zij was minzaam en vredelievend in haren omgang met iedereen, een voorbeeldige echtgenoot een trouwe kristene.

De zielen der gerechtigten zijn in Gods handen en de kwelling der dood zal hen niet verschrikken; zij zijn in vrede

Zalig die zich onder Maria's bescherming stellen, zij zullen niet te vreezen hebben in de uur der dood; want de deur des hemels staat open voor dezen die hun betrouwen op haar gesteld hebben.

Mijn teergeliefde Vader, hard moet het zijn voor u in uwen gezegenden ouderdom, uwe dochter voor u te zien van deze wereld scheiden: harder nog voor u mijn welbeminde echtgenoot, gij die weet hoe teeder wij elkander bemind hebben en hoe gelukkig wij waren: doch troost u in den Heer: eens zullen wij elkander voor eeuwig wedervinden.

Mijne duurzame bloedverwanten, vrienden en kennissen gedenkt u mijner in uwe gebeden.

H. Hert van Jesus, in U stel ik mijn betrouwen. 300 d. a.

H. Hert van Maria, wees mijn heil. 300 d. a.

R. I. P.

Sottegem, dr. "De Beiaard," Haegeman-Cousy.