

O Heer, geef dat de laatste druppel van mijn vergoten bloed diene tot troost en opbeuring van ouders, broeder en zuster.



EERVOLLE GEDACHTENIS

van Mijnheer

**JOZEF DE SMET**

1<sup>en</sup> soldaat bij 't 3<sup>e</sup> Jagers te voet,

zoon van Mijnheer

**Francies en Mevrouw Clemence LIETS**

geboren

te Ste-Maria-Lierde, den 1 September 1890,

en op het veld van eer gesneuveld.

Lid der Congregatie van Onze Lieve Vrouw.

Uitmuntende en veel belovende jongeling! De Heer had hem mildelijk met zijne gaven begunstigd.

Hij was een overtuigde kristen, geregeld van zeden, dienstwillig en minzaam, aangenaam in zijnen handel en wandel: gansch rein was zijn jeugdig leven; daarom was hij welgevallig aan God en aan de menschen.

« Neemt uw wapens klonk de kreet door 't land, en weest heldenzonen!... » En zie manmoedig, met der ouders zegen en den glimlach op de lippen ging Jozef heen... verre... om te strijden en te lijden voor dezen die hij beminde en die zijn blijde wederzien nu moeten derven.

O dierbre ouders, broeder, zuster en familie, na die wreeden slag weent gij bitter en inderdaad uw droefheid is redelijk, doch troost u.

Herten hemelwaarts en ziet hem daar nu tussen de martelaars voor 's Heeren troon.

« Hoe grooter beproeving, hoe meer verdiensten.

Moed en volharding en bidt voor mij... »

Jesus, Maria, Jozef.

7 j. 7 quadr. afl.

Heilig Hert van Jezus, ons toekome uw rijk.

300 d. afl.

**R. I. P.**

Sottegem, drukk Haegeman C. osv