

Zelig is de mensch, die pijnen en smarten gelukkig verdraagt, want na de beproeving zal hij de kroon des levens ontvangen. H. Jac.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

JULIE DE SMET

Echtgenoot van Mijnheer

JOZEF VAN WIJMEERSCH

geboren te Michelbeke, den 20 Augustus 1866 en aldaar godvruchtig overleden den 6 November 1921.

LID IN 'T GENOOTSCHAP VAN DEN ZOETEN NAAM
EN VAN DEN WEKELIJSCHEN KRUISWEG.

Versterkt door de H.H. Sakramenten der sterfenden.

Van hare kinderjaren af, in den Heer opgevoed, leefde JULIE oprecht deugdzaam. Als goede moeder wijdde zij zich gansch toe aan de zorgen van haar huishouden en van haar bedrijf, zij aanzag het als een heilige plicht hare kinderen eene goede opvoeding te geven en spaarde geene moeite om het geluk van echtgenoot en kinderen te bewerken; daarenboven haren evenmensch dienst bewijzen dat was haar grootste geluk. In het midden van al die zorgen wist zij nog ruimen tijd te vinden om voorbeeldig hare christelijke plichten te kwijten.

Lang en veel heeft zij geleden, doch aan haren mond ontsnapte niet de minste klacht. Zij wist dat zij door haar verduuldig lijden hare verdiensten merkelyk kon vermeerderen; in hare smarten en ellende verhief zij hare gedachten ten hemel om troost en sterkte te verkrijgen.

Bemide Echtgenoot, lieve Kinderen, door uwe teederheid en uwe zelfopoffering hebt gij mijn lijden verzacht en verzoet. Gave God, bemide Echtgenoot, dat gij in uwe Kinderen troost kondet vinden al de dagen uws levens; en gij, lieve Kinderen tot wederziens in den Hemel, bemint vader ten allen tijde, en vergeet moeder niet in uwe gebeden.

Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijn toevlucht.

(300 d. a.j.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacour-Blommaert.