

Onze Vader die in de Hemelen zijt... — uw wil  
geschiede op aarde als in den Hemel.



BID VOOR DE ZIEL VAN  
**CAMIEL DESMET**

Soldaat  
bij het Belgisch leger, 2<sup>e</sup> Regiment Gidsen,

Weduwnaar van

**EMMA SWAELS**

geboren te Ste-Maria-Audenhove den 26 Januari 1884,  
gevallen aan den Yzer te Vinckem den 31 Oogst 1917.

—•••—  
Spijts gevaren van die jaren  
Op de stemme van den moed  
Kwaamt g'uw leven 't land maar geven  
Gansch en g'heel en onvergoed.

CAMIEL paarde de onverschrokken dapperheid  
met de stille nederigheid en offervaardigheid. Door  
zijn onverpoosden iever en kalmen moed die hij  
in zijn dienst aan den dag legde, dwong hij de be-  
wondering af zijner oversten, totdat hij met 't wapen  
in de hand zijn leven gaf voor God en Vaderland.

De soldaat die sterft om zijne broeders te redden,  
zijn Vaderland, Altaar en Haard te verdedigen,  
beoefent de grootste naastenliefde, en de dood met  
christene gevoelens aanvaard, verzekert hem de  
zaligheid zijner ziele. Kard. Mercier.

Heer, mijne strijdbaan is ten einde. Ik heb den  
goeden strijd gestreden, verleen mij de onsterfelijke  
krone, die gij hebt voorbehouden voor diegene die  
in U hopen.

Mijn duurbaar kind, oorlogsweeze, vergeet nooit  
dat uw vader sneuvelde voor eene heilige zaak,  
bemin en eer uwe diepbedroefde grootmoeder, groei  
op in deugd en wijsheid; geliefde Broeders en Zus-  
ters, staat mij bij door uwe gebeden; christenen van  
Ste-Maria-Audenhove voor u streed en leed ik, weest  
mij dankbaar.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. & 7q. a.

R I P.

Nederbrakel. Jos. Rade-Galle, Neerstraat.