

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

LEON DESMET

weduwnaar in eerste huwelijk van Mevrouw

Anne-Marie KERN

in tweede huwelijk van Mevrouw

Marie-Odile VAN DEN BOSSCHE

geboren te Nederbrakel den 30 September 1857,
en aldaar godvruchtig overleden den 26 Mei 1936.
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Van hem mocht in waarheid gezegd worden, hij was een deugdzaam en voorbeeldig man. Den Heer heeft hij steeds met vurigheid gediend en zijn leven geschikt volgens de geboden. Zijn huisgezin heeft hij met vaste hand bestuurd, steeds steunend op Gods milden zegen.

Droevige dagen heeft hij geteld, smarten en kwellingen overvielen hem; maar in zijn lijden was hij verduldig, aanriep den Naam des Heeren, was onderworpen aan Gods Wil. Zoo maakte hij zijn lijden vruchtbaar en verdienstelijk voor den Hemel.

Wat is de dood der rechtvaardigen? De rust, het einde van den arbeid, de belooning onzer beproeving, de prijs en de kroon van ons streven.

Duurbare Kinderen hartelijk dank voor uwe goede zorgen, ik verlaat dit aardsche leven om voor mijnen oppersten Rechter te verschijnen. Altijd heb ik getracht hem trouw te dienen. Daarom hoop ik dat Hij nu ook tot mij zal spreken: "Verheug u, goede en getrouwe dienaar..... Treed binnen in de vreugde uws Heeren., — Blijft mij gedenken in uwe gebeden en geve God dat wij eenmaal allen terug bij Hem mogen vereenigd zijn.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Druk. Nederbrakel Wed. O. Surdiacourt.