



Men strooie ginder bloemen op het graf  
Van dezen die voor 't Land zijn leven gaf!  
En wille God voor 't lang en roemrijk streven,  
Als heldenloon, den zegepalm hem geven!

Ik heb den goeden strijd gestreden. H. Paul\*.

In dezen wereldoorlog die sedert ongeveer twee jaren onophoudend woedt, wat al vernieling, wat al menschenlevens in vollen bloei geofferd.

Dezen die wij betreuren, viel ook in den strijd, een frische jonge man, een brave echtgenoot, een edelmoedig hert een goede inborst. -- Edoch, m'rren past niet, treuren baat niet, den moed verliezen evenmin. Laat ons de oogen ten Hemel richten en zeggen met Job uit 't heilig Schrift, Heer uw wil geschiede! Spaar ons hiernamaals! -- Ik heb genoeg geleefd, want ik sterf voor God en 't duurbaar Vaderland.

Lieve Echtgenoot, duurzame Ouders, Broeders en Zusters, Bloedverwanten en Vrienden; bij 't vernemen mijner dood zal uwe droefheid zeker wel groot zijn, scheiden is pijnlijk. Weet evenwel, dat ik gelukkig ben hierboven na 't lijden dezer aarde. Weet teergeliefde vrouw dat ik onze twee engeltjes in de Hemel ga vervoegen ben waar er zege en vrede heerscht, in de eeuwen der eeuwen.

Vaartwel, troost u allen, leeft kristelijk en na een lutteltijds zien wij elkaar voor altijd weer.

Zoet Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U!  
300 dagen afluat.

R. I. P.

Druk. E. Van Hauwermeiren, Geeraardsbergen.