

God gaf, God nam, Zijn naam zij gezegend.



Bid voor de ziel

van

MARIE - LOUISE DE SMET

dochtertje van

Hector en van Euphrasie ROELANDT

geboren te Nederbrakel den 8 Juni 1931, en
er godvruchtig overleden den 21 Februari 1941,
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.



Marie-Louise was een deugdzaam meisje ; godvruchtig en ingetogen in 't gebed, aandachtig en oplettend in de school, gehoorzaam en lieflijk jegens hare ouders ; zij groeide op in jaren en in wijsheid en in aangenaamheid bij God en bij de menschen.

Waarom God die lieflijke bloem plukte ?.... Was het omdat zij te schoon was voor deze aarde ?... was het om haar te vrijwaren voor het bederf van de wereld ? — dat is Zijn geheim. Christelijke menschen weten dat Gods raadsbesluiten ondoorgronde-lijk zijn en zeggen, misschien met gebroken hart, maar toch met volle onderwerping: Uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel.

Beminde Ouders, hebt dank voor uw liefdevolle zorgen ; al ben ik nu aan uwe liefde ontsrukt toch blijf ik uw kind ; laten wij vereenigd blijven in het gebed: Ik bid voor U, bidt gij voor mij,

Beminde bloedverwanten, onderwijzeressen en medeleerlingen, vaarwel, tot in den Hemel!

Bid de vier akten. (12 j. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid,
(300 d. afl.)

Nederbrakel Druk, Wed. O Surdiacourt