

Gelukkig, die het uur zijner dood gedurig voor oogen heeft, en zich alle dagen gereed maakt om te sterven.



## BID VOOR DE ZIEL

van Juffrouw

# Marie-Virginie De Smet

dochter van wijlen

**Charles-Louis en Rosalie De Cock**

der congregatie van O. L. Vrouw, van den derden  
regel van den H. Franciscus en van de confrerie van  
het H. Hert

geboren te Ste Maria Lierde den 4 Februari 1845, en  
aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen den 26 April  
1913. Versterkt door de HH. Sacramenten der Ster-  
venden.



Met stichtende verdueligheid verdroeg zij hare ziekte  
tot op het oogenblik dat God bestemd heeft om haar de  
vreugde des Hemels tot loon te schenken. Eccl. I

Hetgeen ons het meest gerust stelt en vertroost, zijn  
hare goede voorbeelden, haar levendig geloof, en hare  
godsvrucht tot Maria. Wij herinneren ons hoe deugd-  
zaam zij geleefd heeft en hoe heilig zij gestorven is.  
(H. Aug. Troost u, mijne duurbare familieleden, ik leef  
in den Hemel met de wijze maagden om met mijnen  
Schepper voor alle eeuwigheid vereenigd te zijn, die ik  
op aarde uit ganscher harte gediend en bemind heb;  
hetgeen ik u verzoek is van mij te willen gedachtig zijn  
in uwe gebeden.

Barmhartige Heer Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
300 d. afl.

R. I. P.

Druk Van Nieuwenhove, markt Geeraardsbergen