

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

PETRUS DE SMET

zoon van wijlen

VITAL en FIDELIA VAN DAELE

geboren te Nederbrakel, den 29 Juni 1878, en
aldaar godvruchtig overleden den 29 September 1934.
versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Heden is de mensch morgen is hij verdwenen. Gelukkig dan hij die het uur zijner dood altijd voor oogen heeft en zich alle dagen bereid maakt om te sterven; want als het morgen is, denkt dat gij den avond niet bereiken zult, en als het avond is wacht u wel van op den dag van morgen te rekenen.

Gelukkig de mensch die niet wandelt naar den raad der goddeloozen, noch op den weg der zondaren staat, maar die zijn vermaak vindt in de wet des Heeren en dag en nacht zijne wet overweegt: al wat hij doet zal hem nuttig zijn ter zaligheid, want de Heer heeft het levensgedrag der rechtvaardigen lief en beloont hen — God mengelt het geluk dezer aarde met bitterheden, opdat wij een ander geluk zouden zoeken, wiens zoechtigheid niet bedrieglijk is.

Duurbare Broeders en Zuster ik dacht niet u zoo vroegtijdig te moeten verlaten, en wou gaarn met u lief en leed, werk en zorg blijven deelen, doch de goddelijke rechter roept mij tot Hem. Ik verlaat eene aarde vol ellenden voor een rijk van den eeuwigen vrede. Eens zullen wij elkander wederzien in den hemel. Een laatste gunst vraag ik u: "Vergeet mij niet in uwe gebeden. „

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.