

Wat is de dood? Eene rust, het einde van den arbeid des levens, de belooning van onze beproevingen, de prijs en de kroon van onzen strijd.

(H. Joan. Chrys.)



BID GOD VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

## PETRUS-FRANCISCUS DE SMET

geboren te Mooregem den 7 Februari 1853

en onverwachts overleden

te Bevere (Aud.) den 16 Maart 1927.

Reken op den dag van morgen niet, want het is u onbekend wat hij u zal aanbrengen; daarom doe zonder uitstel al het goed dat mogelijk is, want de mensch weet niet hoe en wanneer hij eindigen zal.

(Spreuken - Eccl.)

De gerechtigten zullen eeuwig leven en bij den Heer hun loon ontvangen, want bij Hem is bermhertigheid te vinden en overvloedig is de genade van zijn verlossingswerk.

(Ps. 50)

Vaarwel, dierbare zuster, die mij zoo liefderijk en zoo getrouw uwe beste zorgen besteed hebt. Ik hoop te nog eenige jaren bij u in vrede te mogen overbrengen, maar de Heer heeft er anders over beschikt; zijn Heilige Wil geschiede. Stort geene tranen over mij, maar blijft mij indachtig in uwe gebeden al de dagen van uw leven.

Mijn Jesus bermhertigheid! (100 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid!

(300 d. afl.)

R. I. P.

DRUK. C. VAN ASSCHE, STATIESTRAAT, 69, AUDENAARDE