

Q Heer, Gij bezoekt den mensch in den dageraad,
en onverwachts beproeft Gij hem! (Job, VII 18)



**Bid voor de ziel van
MEVROUW**

Sidonie - Julie DE SMET

Weduwe van Mijnheer

Florimond VANDERSTRAETEN

**geboren te Looten Hulle op 13 Juni 1862
en overleden, te Gent den 24 April 1943
versterkt door de genadebronnen van
de H. Kerk.**

Met bittere tranen beweenen wij het afsterven
onzer duurzame moeder; maar wij bewaren in ons
hart, de zoete gedachtenis harer deugden en de
vaste hoop van ze weder te zien in den hemel (H.A.)

God gaf haar de teederheid, de zorgvuldig —
heid en de waakzaamheid eener voorbeeldige
huisvrouw; en de liefde die zij haar kinderen toe-
droeg, sloot de liefde jegens God niet uit. (H. Greg)

Mijn welbeminde Kinderen en Kleinkinderen,
mijn vreugde en mijn kroon staat steeds vast in
den Heer. Dat de vrede Gods, die alle begrip te
boven gaat, uw harten en uw verstand vervulle!
Weest mij indachtig in uwe gebeden

H. Hart van Jesus, k heb betrouwen in U. (300 d. a.)
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(300 d. afl.)

A. TIMMERMAN St -Amandsberg 4072