

Het is een zalig en heilzaam' gedacht voor de overledenen te bidden opdat zij van hunne zonden ontslagen worden.

†

Bid voor de ziel van zaliger

Mijnheer

THEOFIEL DE SMET

echtgenoot van Mevrouw

RACHEL HANSKENS

Lid van de Broederschappen van den Zoeten Naam
en van het H. Hart van Jesus

geboren te Overboulaere, den 25 September 1864 en godvruchtig overleden te Moerbeke, den 27 December 1935
voorzien van de laatste HH. Sacramenten.

Hij was een vrome kristen, met rotsvast geloof. De dood heeft hem verrast, maar niet onbereid gevonden, want zijn deugdzaam leven was een gedurige bereiding tot een goede dood. Aan hem voorzeker, zal de Heer zeggen: "Kom goede en getrouwe Dienaar, treed binnen in de vreugden des Heeren.."

Het is troostelijk en aangenaam te mogen zeggen: "Mijn Heer en mijn God, met mijne echtgenote heb ik in vrede en geluk geleefd, onze grootste bekommernis heeft steeds geweest onze kinderen wel op te brengen en ze eene door en door kristelijke opvoeding te bezorgen. Mijnen evenaaste te helpen en bij te staan met raad en daad was steeds mijn genoegen en mijn verlangen.

Duurbare Echtgenote, Kinderen en Kleinkinderen, uwe harten zijn in droefheid en in rouw om mijn heengaan. Het offer valt zwaar, maar 't is God die het vraagt. Troost malkander, zoekt troost in uw Geloof, dat de verzekering geeft dat we malkaar eens zullen weerzien in den hemel. Blijft mij indachtig in uwe gebeden en goede werken.

Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust. 7 j.7 q. afl.

R. I. P.

Drukk. De Cocker-Quintijn, Moerbeke