

Wij moeten ons aan Gods schikkingen onderwerpen,
want God bemint ons en zijne wijsheid is oneindig.
H. Basilus.



BIDT VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIA DESOMER

echtgenoot van Mijnheer

FREDERICK WOODHEAD

geboren te Nukerke den 5 October 1893.

godvruchtig overleden te Gent
den 25 Februari 1932.

voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

De dood is niet het einde van ons bestaan, maar slechts het einde van dit leven, waardoor dit leven in een beter wordt veranderd voor dezen die sterven in Gods gratie.

O Godsdienst, kostelijke gave des Hemels! Gelukkig die uwe stem aanhoort! Gij alleen troost ons in het ongeluk: op ons lijdend hart stort gij den balsem der zoete hoop.
H. Ephrem.

Wie bidt, wordt zalig.

H. Alphonsus.

Vaarwel, beminde Echtgenoot, hoe hard de slag ook valle, buig met betrouwen, voor Gods raadsbesluiten, en wend uwe betraande oogen naar het kruis: daar zult gij sterkte vinden. Gaarne zou ik willen leven hebben tot uw geluk. Van uit den Hemel zal ik nu waken over u. Bid voor mij; en gij ook beminde Broeders, Zusters en Familielieden, vergeet mij niet in uwe gebeden.

O Maria, Moeder van Smarten, Gij die zooveel lijdens hebt gekend en beleefd, die uw Hart door droefheid hebt voelen breken, wees de troost van hen die weenen en stilt de smart van hen die treuren om het vroegtijdig heengaan van innig beminden.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in U.
300 d. afl.

.....
Drukk. Massez-Meert, Ronse.