

Hoe schrikkelijk moet toch het uur der dood
zijn voor oeze die weinig voor den Hemel zorguen,
en zoo, zonder verdiensten voor den oppersten
Rechter verschijnen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

ALFONS DESPRETS

geboren te Nederbrakel, den 10 Mei 1844 en aldaar
overleden den 31 Januari 1924.

Gezalfd met de H. Olie.

Vereerd met de Herinneringsmedalie
Oorlog 1870 - 1871.

De mensch kent zijn einde niet, maar gelijk de
visschen gevangen worden met den angel, en de
vogelen met den strik, zoo worden de menschen
gevangen ten tijde des onheils, wanneer hun dit
plotselings overvatt. Fr. J. X.

O dood, o groot geheim der dood! wat doet gij
ons wel begrijpen hetgene wij hier op aarde zijn.

De mensch is gedurende zijn leven aan vele
krankheden onderworpen; daarom wordt na de dood
zijne ziel bevolen in de gebeden der geloovigen,
opdat, indien hij aan Gods rechtvaardigheid nog
iets te betalen heeft, hij welhaast daarvan ontslagen
worde, om eeuwig met God te rusten in vrede.

H. Aug.

Bemide Broeder, Bloedverwanten en Vrienden,
gedenkt dat ook voor u, eene het oogenblik der
dood zal aanbreken; daarom leeft zoo, opdat dit, u
niet zoude moeten verschrikken. Intusschen dat
uwe gebeden mij vergezellen tot voor de voeten
van den oppersten Rechter, opdat ik bij Hem
bermhertigheid verwerven en voor eeuwig moge
intreden in het hemelsch Vaderland.

Bermhertige Jezus, geef zijne ziel de eeuwige
rust. (7 jaren en 7 quadr.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde, 7 j. en 7quad.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk O. Surdiacourt-Blommaert