

Gelukkig zij die in den Heer sterven. Ap. XIV.



BID VOOR DE ZIEL

van Jufvrouw

CLEMENCE DESPRETS

geboren te Nederbrakel, den 6 Februari 1847 en
aldaar overleden den 17 Januari 1924.

Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

—♦♦♦—
Waakt, want gij weet niet op wat uur uw Heer zal komen. Houdt U dus allen gereed, want de zoon des menschen zal komen op het uur, dat gij er minst aandenkt. Matth. XXIV.42.

Zalig de dienaar, dien God zal bereid vinden, wanneer Hij hem zal komen rekening vragen.

Matth. 24.

Het is een heilig en zalig gedacht voor de overledenen te bidden, opdat zij van hunne zonden zouden ontslagen worden. Off. def.

Maria is de deur des Hemels; gelukkig en voorzichtig dezen die in haar hun betrouwen stellen.

H. Alph.

Beminde Broeders en Bloedverwanten overwacht word ik aan uwe genegenheid onttrokken, maar ik hoop dat mijne gedachtenis in uw geheugen zal blijven en dat gij mij zult bijstaan door uwe gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)

Jezus, Maria en Jozef dat mijne ziel met U in vrede ruste, Amen. (300 d. afl.)

R. I. P.

Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert, Nederbrakel