

Geloofd zij Jezus-Christus ! Amen. 100 d. a.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

RICHARD DESPRETS

geboren te Nederbrakel,
den 16 December 1863 en er overleden,
den 14 Juni 1922,
versterkt door de HH. Sacramenten der
Stervenden.

Het is een heilig en zalig gedacht voor de
overledenen te bidden. 2 Mach. XII 46.

Wij zijn als vreemdelingen en reizigers op
aarde, gelijk onze voorouders het geweest
zijn. Onze dagen zijn als eene schaduwe op de
aarde, wij verblijven er slechts een oogenblik.

1 Par. XXIX,
Gelukkig de mensch die geduldig de
beproeving doorstaat, want na de beproe-
ving zal God hem de kroon schenken die hij
beloofd heeft aan degenen die hem beminnen.

Jac I 22.
Minzaam jegens allen, dienstvaardig voor
iedereen, zoo werd hij van allen geacht ; zijne
gedachtenis zal in zegen blijven.

Bemide Broeders en zusters, met wien ik
zulke gelukkige dagen sleet, ik dank U voor
uwe liefderijke zorgen. Troost U in den Heer.
Weldra zien wij elkander weder om nooit
meer te scheiden. Duurbare bloedverwanten
en vrienden, vaartwel, bidt voor mij.

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil.
300 dagen afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert