

Heden is de mensch, morgen is hij verdwenen.



Bidt voor de zielerust

van

Petrus Franciscus DESPRETZ,

*geboren te Everbeke, O. L. V. den
1 Oogst 1845 en schielijk overleden
te Everbeke St Jozef, den 17 April 1918.*

Weest altijd bereid want de Zoon der menschen zal komen op het uur wanneer gij het minst denkt. Matth. XXIV.

Hij was een man van geloof, eenvoudig rechtzinnig, godvreezend en vijand van het kwaad. Job.

Het is geschied zooals het den Heer heliëft heeft; dat de naam des Heeren gebenedijd zij. Job. I 21.

Vaartwel bloedverwanten en vrienden, God heeft mij geroepen, een dag zal komen die ons allen in den Heer zal vereenigen omte samen het eeuwige geluk te genieten.

Jesus, Maria en Jozef, geeft zijne ziel de eeuwige ruste. 300 dag. afl.
Mijn Jesus barmhertigheid. 100 dag. afl.

R.

I.

P.

Everbeke druk: Arm. Depessier.