

Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

JULIA DE SPRINGER

echtgenoot van Mijnheer

Arthur DE SMET

geboren te Opbrakel den 30 Juni 1^o00,
en overleden te Geeraardsbergen den 19 Juli 1933
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden.
Zij was lid van het genootschap van het H. Hart.

Dit onvoorziene en smartelijk afsterven leert ons weërom dat niemand weerstaat aan het geweld des doods. Jong en oud, rijk en arm, allen bezwijken onder zijn slagen. Steunt dan ook niet op uwe jeugdige jaren noch op uw lichaamskrachten, want een kortstondige ziekte is genoeg om alles te doen ineenstorten en den mensch te brengen tot het graf.

Gedenkt de wijze woorden : « Hoe gelukkig en voorzichtig is de mensch die gedurende zijn leven zoo tracht te zijn, zooals hij in het uur des doods verlangt gevonden te worden.

Waakt dan, want ge weet niet op welk uur den Heer zal komen. Houdt u dus allen gereed want de Zoon der menschen zal komen als gij er het minst aan denkt. (Math. 24-12)

Beminde echtgenoot, dierbare familie, bedaat uwe droefheid; beweent mij als een afwezige, niet als een doode. Vaartwel. Ik verlaat een aarde vol ellenden om over te gaan naar een rijk van vrede en geluk. Blijft zorgen voor ons lief kindeken, dat God ons in zijn vaderlijke goedheid had geschonken. Vergeet mij niet in uwe gebeden. Eens dan, zien wij elkander weder in de blijde eeuwigheid.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.
(7 j. en 7 quadr.)

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel.