

Helaas na zege aan 't korte kwaal
bezweken,
Die heeft zóó lang het moordend staal
ontweken.

† Zelig en Roemrijk aandenken †

van Mijnheer

FLORENT DE STAEBELE

zoon van

THEOFIEL EN MARIA DE RIDDER

geboren te Nederbrakel, den 8 Juni 1894,

soldaat bij het 1^e Linie, der klas 14.

*Overleden in het Krijgshospitaal te Gent den 20 Oogst
1919, na eene kortstondige ziekte.*

Voorzien van de H.A. Sterrenten der Stervenden.



De strijd was gestreden, den zege behaald, de vrijheid
herwonnen! Onze helden zouden welverdiende rust
genieten aan vaders handsteed, in zoet genot. Helaas
niet allen! Deze die roemrijk uit den slag kwam is
thans ook onder de dooden. Hij zal rusten, d'eenwige
rust ginder boven; hij zal zegevieren in 't hemelsch
Vaderland.

Goete soldaat, was hij tevens ook deugdzame jon-
gen, brave zoon, de troost, de hoop, de steun zijner
talrijke familie.

Wat geschied is, is eene daadzaak, een besluit van
God, waaraan niets te veranderen is, niets in te bren-
gen. Buigen wij ons, stelpen wij onze tranen en roepen
wij uit als christenen met geloof, hoop en liefde: Heer
nu wil niet de onze!

Lieve Ouders, Zusters en Broeders, ik verlaat deze
aarde, dit tranendal, voor de eeuwige vreugde. Ik heb
u altijd bemind, mijne liefde sterft niet. Hierboven zal
mijne ziel op u waken, bidt intusschen en leeft wel,
opdat wij malkander eenmaal wederzien.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d.a.

R. I. P.