

Het sacrifice dat Gij van ons vraagt, o Heer, is
pijnlijk.... nochtans wij buigen het hoofd en zeggen
vol onderwerping; Vader, dat niet onze wil, maar
de Uwe geschiede!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

VALERIE DE STAEBEL

Echtgenoot van Mijnheer

EMIEL SCHAMP

geboren te Nederbrakel, den 26 April 1890 en er
godvruchtig overleden den 7 October 1921.

*Na versterkt te zijn geweest door de HH. Sacra-
menten der stervenden.*

Deze moeder is weerdig in het geheugen der
goeden te blijven.... Zij leefde in de vrees des
Heeren en heeft van hare jonge jaren af zijn
geboden onderhouden... De wegen van haar huis
bewaakte zij zorgvuldig, en hare kinderen trachtte
zij in Gods liefde op te brengen. Hoe zoet is het
te sterven als men wel heeft geleefd... want alzoo
sterven is verlost zijn, het lijden vaarwel zeggen,
uit het ballingschap wederkeeren, de haven invaren
en het hemelsch Vaderland ingaan om loon naar
werken te ontvangen.

Vaartwel, beminde Echtgenoot en lieve Kinderkens
ik laat U in de vrees des Heeren, bewaart er U altijd
in. Ik voel mij door verlangen aangedreven om tot
God weder te keeren: ik beveel U aan in zijne
genade, en mij in uwe gebeden.

Mijn Jezus bermhertigheid. (100 d. af.)

Rust in Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt.