

Betrouw niet op den dag van morgen; gij weet
immers niet wat u te wachten staat. spr. XXVII



BID VOOR DE ZIEL
VAN MEVROUW

Maria-Mathilde DE STAEBELAERE

Echtgenóote van Mijnheer

CAMIEL D'HOSE

geboren te Se-Maria-Hoorebeke
den 24 Maart 1879, godvruchtig overleden te Elst,
den 12 Juli 1920.

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Ons hart zucht en bittere tranen ontvloeien aan
onze oogen bij al de beproeving die wij doorstaan,
nochtans dat Gods wil geschiede.

Hare deugd en rechtschapenheid maakten haar
beminnelijk bij al de medemenschen en maakte
het geluk uit van haren echtgenoot.

De dood heeft haar niet verrast maar bereid ge-
vonden, want altijd had ze God voor oogen en was
hare plichten indachtig.

Beminde Echtgenoot, kort was ons samenzijn,
maar boven in den Hemel zullen we eens voor altijd
vereenigd wezen; Bid voor mij en zorg voor den
schat onzer liefde, ons kindje, opdat het opgroeie
voor God.

Beminde Ouders, Broeders, Zusters en Bloedver-
wanten, dank voor al uwe zorgen, bidt veel voor
mij, ik ook zal u bij den Heer niet vergeten.

Bermhertige Jesus, geef hare ziel de eeuwige rust.
7 j. en 7 quad.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. RADYS-GALLE.