

Zooals het den Heer behaagd heeft is het geschied.  
Zijn heilige naam zij gebedijld. Job. I.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

### JULIAAN-JOZEF DE STAEBELE

zoon van

**Theophile en van Maria-Sidonie De Ridder**

geboren te Nederbrakel,

den 26 Juli 1933 en er overleden, den 25 Juni 1924,  
voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Deze brave jongeling, de troost en de hoop zijner ouders, heeft veel geleden. Droeve dagen en nachten heeft hij in leed en smart doorgebracht. En nochtans had hij steeds den glimlach op de lippen en verdroeg met voorbeeldige onderwerping aan Gods wil zijn bitter lijden. Ook zullen zijne verdiensten groot zijn bij den Heer.

Gij, mijne medegezellen, vertrouwt niet op uwe jonge jaren noch op uwe levenskrachten. De gevaarlijke arbeid die Gij te verrichten hebt moet U steeds bereid houden om voor Gods Rechterstoel te verschijnen. Als Gij des avonds uwe woonst verlaat, wie weet of de morgenstond U weder te huis zal vinden. Daarom weest de woorden van het H. Schrift in dachtig: « Waakt, want gij weet niet om welk uur uw Heer zal komen ». Matth. XX 12.

Beminde Ouders, hoe zal ik U vergelden voor de liefderijke zorgen welke Gij mij zonder ophouden bewezen hebt binst mijne langdurige ziekelijkheid. Met mijnen broeder Florent, slachtoffer van den oorlog en mijne zuster Valéri, zullen wij samen voor U en voor broeder, zusters en bloedverwanten bidden in den Hemel opdat God U zegene en ons een naal voor alle eeuwigheid vereenige in het Hemelsch Vaderland.

Mijn Jezus, barmhertigheid.

100 d. a.

Zoet Hart van Maria, wees mijn toevlucht.

300 d. a.

Vandendriessche-DeVeeschauer, Nederbrakel