

Gelijk het God behaagde is het geschied; zijn
naam zij gebenedijd Job 1-21



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

THEOPHIEL DE STAEBELE

Echtgenoot van Mevrouw

SIDONIE DE RIDDER

geboren te St-Cornelis-Hoorebeke,
den 16 September 1856 en overleden te Nederbrakel
den 24 Mei 1926
versterkt door de HH. Sakramenten der stervenden

De dood is beter dan een bitter leven en de
eeuwige rust dan een steeds durende ziekelijkheid.

Gelijk het goud dat door het vuur gaat, heeft
de Heer mij beproefd; ik heb lastige dagen en
droeve nachten geteld en mijn leven is in smarten
geëindigd.

Hij stelde zijn betrouwen op den Heer en in
zijne kwellingen onderwierp hij zijnen wil aan den
wil van God; hij wist dat leven en dood van God
komen. Het aankomen der dood verschrikte hem
niet, hij was bereid en verwachtte haar met kalmte,
want hij wist dat voor den goeden christen de dood
maar eene verwisseling is met de vreugde des
Hemels.

De deur des hemels is altijd open voor degenen
te ontvangen die hun betrouwen op Maria stellen.

Bemide Echtgenoot, troost u met dit zoet
gedacht, dat wij na korten tijd voor eeuwig zullen
vereenigd zijn in den Hemel. Dank voor uwe liefde
en zorgen die gij voor mij gehad hebt gedurende
mijne onverbiddelijke ziekte. En gij, mijne kinderen
eert uwe moeder, weest haren steun en troost en
legt u de plicht op van te bidden voor de rust mijner
ziel.

Mijn Jezus, barmhertigheid. 100 d. afl.
Barmhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
7 j. en 7 q. afl.

Drukk. Vandendressche, Nederbrakel.