

Laat ons weenen aan den voet van het kruis,
vol geloof, hoop en liefde.

BID VOOR DE † ZIELERUST
van Mevrouw

COLETA DE STAERCKE

weduwe van Mijnheer

MARINUS VAN DER MEULEN

geboren te Nederbrakel, den 21 Maart 1841 en er
godvruchtig overleden den 10 April 1927.

Versterkt door de H.H. Sacramenten.

Lid van de 3^{de} Orde van St. Franciscus,
van 't genootschap van de H. Barbara en van
St. Pietersbanden.

De gedachtenis aan moeders liefde tot ons, hare
ijvervolle zorgen voor ons geluk doen ons bitter
weenen. Alhoewel tot hoogen ouderdom gekomen
heeft de dood haar te vroeg aan onze liefde ontruk:
de godsdienst alleen kan onze droefheid lenigen,
bij het troostend gedacht dat wij haar eerlang
zullen weerzien voor eeuwig in den Hemel.

(H. August.)

In het lijden vooral is het ons een schat christen
te zijn, de oogen ten Hemel te kunnen slaan en te
mogen zeggen: Heer, uw wil geschiede.

Haar huisgezin was het middenpunt van haar
leven; daar gelukkigen maken was haar eenig
levensdoel en daarom wist zij er een geest te doen
heerschen van kristelijke deugzaamheid en gulle
naastenliefde.

Mijne dierbare Dochter en Schoonzoon, hebt
dank voor al uwe zorgen waarmede gij de lasten
van den ouden dag draaglijker hebt gemaakt. Blijft
met mijne beminde Kleinkinderen en Bloedverwan-
ten mij steeds gedenken in het H. Misoffer, en
gebeden en Communiën. Dat Gods zegen over u
allen blijve neerkomen! Tot weerziens in den Hemel.

H. Hert van Jezus, ik heb betrouwen op U
(300 dag. afl.)

H. Vader Franciscus, B. v. o.

Rust In Peis.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.