

In de schaduw van uw kruis wil ik rusten o Heer!

**Bid voor † de ziel**  
van Mijnheer  
**REMI DE STAERCKE**  
echtgenoot van Mevrouw  
**RENILDE COESENS**

geboren te Nederbrakel, den 18 Januari 1875, en  
aldaar godvruchtig overleden den 17 December 1934.

Versterkt door de laatste H. H. Sacramenten.

Lid van den Bond van 't Heilig Hart en  
van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius.

De duurzame afgestorvene, was een man van diep geloof tot in het diepste zijner ziel aan onze Moeder de H. Kerk vastgekleefd; van jongs af in 't kristen geloof opgevoed leidde hij een onberispelijk leven. Getrouwe echtgenoot beminde hij vurig zijne vrouw. Hij was niet alleen goede vader die zijne kinders wijselijk heeft opgevoed, maar ook zorgvuldige vader die zijne tijdelijke belangen gadesloeg en het brood der ledigheid niet at. Zijne talrijke kinderen aan wier opvoeding en toekomst hij zich zoo gulhartig had toegewijd waren hem als eene eerekroon en hij scheen nog lange jaren te zullen genieten van de vruchten van zijnen arbeid en zijne opofferingen, toen Helaas! de bittere dood al dat aardsch geluk en genot komt verbijzelen.

O God! hard is de slag die ons treft; doch midden in onze tranen, roepen wij u toe met christen Hart en christen gemoed: "O Vader Uw Heilige wil geschiede!.."

Duurbare echtgenoot, troost u! Hier in den Hemel zien wij elkander weder. Gelieve kinderen, gedenkt mijne lessen mijne voorbeelden, mijne zorgen, mijne liefde! blijft getrouw aan uwe maandelijksche H. Communie! Eert en bemint uwe moeder al de dagen van haar leven; blijft steeds elkander hartelijk beminnen; bewaard allen mijn aandenken in uwe Communien en gebeden.

Maria onze hoop, heb medelijden met ons. 300 d. af.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7 j. & 7 q. af.

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.