



GODVRUCHTIG AANDENKEN

van

ELISA DESTERCKE,

dochter van

François & Prudence Vandecatseye

geboren te Everbeke, den 6 December 1912

en aldaar overleden den 9 Januari 1920



Treur'ge Moeder, droeve Vader,
Grievend snijdt het zwaard der smert
Snikkend bij uw zielloos kindje
U door 't bloedend oudrenhert.

Ja, gij hebt een schat verloren
In dit aardsche trannendal,
Maar wie durft het God te vragen
Waarom hij dien slag beval ?

Hij, de Heer, Hij miude het kindje
En Hij zond een engel neer
Om de perel op te nemen ;
Ach, Hij nam slechts 't zijne weer

Ouders roept Zij
Waarom weent gij !

Oh ! ELISA lacht zoo schoon
Hier bij Mij in de Hemelwoon.

Heere, laat uw wil geschieden,
Laat ons U dit offer bieden
Maar voor zulk een offer, God
Schenk vertroosting aan ons lot !

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen 100 d. afl.

Everbeke, druk. DepessemierVanderdonckt