

Weest mij indachtig zij ten minste die mijne
vrienden zijt. Tob. 12. 21.

†

Ter zalige en roemwaardige gedachtenis
van

EMILE DESTERCKE,

zoon van

Leopold en Prudence Vandevoorde,

*geboren te Everbeke St. Jozef,
30 den December 1889 en overleden
te Diksmuide 1918.*

Zijn leven getuigt voor hem die men bemint is het
grootste bewijs van liefde. Jean, XII. 13

De soldaat die sterft om zijne broeders te red-
den, om altaar en haard in het vaderland te ver-
dedigen, voert dit verheven heilswerk uit, en
voorreker God bekroont zijne dapperheid, en de
dood kristelijk aanvaard, verzekert zijne zielen
zaligheid. Card. Mercier

Edelmoedige jongeling, die niet telde dan
vrienden, uwe gedachtenis zal in onze harten le-
ven! . . . Gij hebt gestreden voor uwe broeders;
't is voor ons, voor elk van ons dat gij uwe laren
niet blootgesteld en zijt gesneveld!
Mogen ons van touken en uren dankbaarheid uwen
heilzaamheid waardig zijn.

Dierbare ouders, hebt moed: God wil het!
Ik stel onte betrouwen in den Heer. Weest toch
niet bedroefd, uit de wonden van het H. Hart van
Jesus, vloeit het balsem die uw onderlijk hart
moet heelen. God versterk en verleen u eenen
zinnelijken hoogen ouderdom.

Lieve broeders en zusters, weest gij den steun
en den troost onzer goede ouders en vergeet nooit
hunne lessen en voorbeelden.

H. Joseph, patroon van België, bid voor ons.

Everbeke, drukt Arm. Dupessentier.