

Reken niet op den dag van morgen want de dood
vertoeft niet.

BID VOOR  DE ZIEL

VAN MEVROUW

Malvina DESTERKE,

echtgenootte van

Emiel OTTOY

*geboren te Everbeke, den 29 Juli 1880
en aldaar overleden den 8 December 1912*

Versteekt door de HH. Sakramenten.

God had behagen in hare ziel, daarom heeft Hij
zich gehaast haar uit het midden der boosheid
weg te nemen. SAR. IV. 14.

Sta op, haast u mijne beminde, De bloemtijd is
verscheenen. Kom, gij gaat gekroond worden.

CANT. II. 10, 12, IV 8.

Mandiel ! ach, uw tranen vloeien

En uw minnend vaderhart

Wordt door naamloos wêe gefolterd ;

Maar verdrijf uw bange smart ;

Richt uw treur' gen blik naar boven

Want vandaar komt hulp en troost.

De Godsdienst biedt zijn troost, om 't hart weer op
[op te beuren

Wat God, de Alwijze doet, is zeker wel gedaan !

Rust dan, gij brave vrouw, rust zacht, in vollen
[vrede

De bēe van man en kind gaat met u opwaarts mede!

Open haar, o Heer de deur des Hemels, en maak
dat zij zich verheuge met uwe heiligen in de
eeuwige glorie:

Mijn Jesus Bermhertigheid, 100 dagen aflaat.

R. I. P.

Everbeke, druk. Depessemier.