

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN



BID VOOR DE ZIEL  
VAN

**MARIE-THERESIA DE STERKE**

Dochter van wijlen

**JAN-BAPTISTE EN MELANIE SALOMÉ**

*Geboren te Oubraker*

*den 29 Januari 1865, overleden te Nederbraker*

*den 25 Juli 1914.*

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Ik heb rond mij gezien en geene hulpmiddelen gevonden. Ik heb gezocht en niemand kon mij helpen. De dood overmeesterd allen. Isaias.

Zalig is de mensch die met onderwerping het lijden doorstaat, want, na beproefd te zijn, zal hij de kroon van 't eeuwig leven ontvangen.

Ik heb den goeden strijd gestreden, den loop vol-eindigd, het geloof bewaard. II. Tim.

Gij mijne duurzame kinderen troost u, ik verlaat het ballingschap om de eeuwigheid binnen te treden. Het eenigste wat ik van u vraag, is van mij in-dachtig te zijn in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde (300 d. afl.)

Heilig Hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. afl.

**R. I. p**

---

Nederbraker, Jos. Radys-Galle, Hoogstraat.