

Met bitterheid mengelt God het geluk dezer wereld, om ons een ander te doen zoeken welks zoetigheid niet bedrieglijk is. H. Aug.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mevrouw

OCTAVIE DE STERCCKE

Echtgenoot van Mijnheer

ALFONS MARREZ

geboren te Oprakel,

den 16 Augusti 1865 en godvruchtig overleden
te Audenaarde, den 25 December 1925.

Voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.

Lid der Confrerie van het H. Hart.

Heden is de mensch en morgen komt hij niet meer te voorschijn, stort tranen voor de afgestorvene en weent als iemand die eene diepe wonde ontvangen heeft... maar zijt niet ontroostbaar in uwe droefheid. Th. a Kemp. — Eccl.

De deugdzaamheid en zedigheid eener vrouw overtreffen alle schoonheid. Eccl. 26.

Gelukkig die leeft en sterft onder de bescherming van Maria, H. Alf.

Duurbare Echtgenoot, lieve Kinderen, nu zijt gij in droefheid; ik sterf, maar mijne vriendschap sterft niet; in den hemel, bij en met onzen goeden Baptist zaliger, zal ik u beminnen, gelijk ik u hier op aarde bemind heb. In den hemel zal ik u wederzien, en uw hert zal verblijd zijn. H. Joan. 16. 22.

Ik smEEK u, bij onzen Heere Jezus-Christus, en bij de liefde des H. Geestes, dat gij mij bijstaat in uwe gebeden voor mij tot God. Ad. Rom. 15.30.

Beminde Kinderen, weest altijd deugdzaam en eert uwen vader al de dagen van zijn leven.

Dat de Hoogstrechtveerdige en Heiligen Wil des Heeren geschieden, aanbeden zij en in alles in alle eeuwigheid moge verheerlijkt wezen. (100 d. afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. (7j. en 7 q.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert