

Heer, niet mijn wil, maar uw H. Wil geschiedel



Bid voor de Ziel

van Mijnheer

ROBERT DESTERCKE

zoon van

Mijnheer Georges en Mevrouw Van De Cat-
sijne Maria

geboren te Deftinge den 13 Maart 1924 en aldaar
godvruchtig overleden den 2 Maart 1936.

Versterkt door de HH.Sakramentender stervende

Mijn leven is afgesneden als een weversdraad,
die pas begonnen is. Gij, o Heer, hebt mijn ziel uit
de wereld gevoerd, opdat ze niet ten verderve
zou vergaan. *Isaias,*

Vroegtijdig heeft de Heer hem rijp bevonden
voor den Hemel. Op het einde zijner dagen heeft
Hij hem beproefd maar alles heeft hij met een
stichtende verdueligheid verdragen.

Als een waar kind van Maria stelde hij zijn ver-
trouwen op die hemelsche Moeder en stierf hij
rein als een engel, want die U beminnen o Maria,
genieten in het uur der dood een zoeten vrede.

Lieve Ouders, Zuster en Familie, hoe gaarne
ware ik bij u gebleven. Doch God heeft er anders
over beschikt en een einde gemaakt aan mijn lij-
den. Alhoewel nog zoo jong sterf ik gerust en ge-
lukkig omdat ik ten volle verzekerd ben dat de
goede Jezus mij zal opnemen in het gezelschap der
Engelen, en mij zal toelaten U honderdvoudig
weer te geven, al wat gij voor mij hebt gedaan.
Bidt ook gij voor mij; in een beter leven zien we
elkander voor eeuwig weder

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.
300 d. afl.

R.

I.

P.

Evereuke druk DehessemierVanderdouck