

Een eerekroon is de hooge ouderdom die op den weg der
gerechtigheid bereikt wordt. Spreuk XVI. 31.

†

ZALIG AANDENKEN
van Mevrouw

MARIA-EMMA DE STOOP

Weduwe van Mijnheer

Cyriel Van Lancker

geboren te Huisse den 13 Maart 1853 en godvruchtig over-
leden te Bevere-Oud. den 4 April 1940, gesterkt door de
troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk,

Lid van het genootschap van 't H. Hart en de H. Barbara.

Met welk een eenvoudig en stichtend geloof is de dierbare
afgestorvene ons voorgedaan! Lief en leed die ze op haar
langen levensweg had gekend beschouwde ze steeds in
't licht van haar eeuwige bestemming. Haar groote betrach-
ting was immer: eerlijk en goedhartig zijn tegenover haren
evenmensch, en haar geliefde kinderen en kleinkinderen wel-
varend en deugdzaam den levensweg zien opgaan. En druk-
te bijtijds de Heer het kruis op hare schouders, kloekmoedig
nam ze het op, in de vaste overtuiging dat een trouwe vol-
geling van Christus ook zijn aandeel moet hebben in het lij-
den. Zij had immers goed de paaschboodschap begrepen van
den Zaligmaker tot de leerlingen van Emmaüs: "Moest de
Christus dit alles niet lijden en zóó zijne heerlijkheid in-
gaan?,"

Luc. XXIV. 26.

Op U, o Hemelmoeder Maria, heeft ze steeds haar volle be-
trouwen gesteld! U gedenken en tot U bidden was haar
zoetste troost en de laatste jaren haar voornaamste bezig-
heid. Ook is het met den Rozenkrans tusschen de vingers
en met Maria's groetenis op de lippen dat ze onverwachts
haar vrome ziel aan den Heer heeft teruggeschonken.

Zulk leven en zulke dood zijn een kostbare les voor allen
die haar hebben gekend en ook een zalvenden troost voor
allen die haar hebben bemind.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, die allen mij met zoo-
veel liefde hebt omringd, dat de Heer u loone voor uwe ge-
negenheid en goede zorgen. Wilt mij toch gedenken in de H.
Mis en in uw dagelijksche gebeden en blijft in alle omstandig-
heden des levens getrouw aan hetgeen gij van mij gehoord en
gezien hebt. En gij, beminde bloedverwanten en vrienden,
toont mij voorts uw genegenheid door een goed gebed.