

God gaf het ons,
God nam het ons,
Gods naam blijft geprezen.



DUURBAAR AANDENKEN

aan

CARINE DE SUTTER,

**dochtertje van Mijnheer PIERRE
en Mevrouw MARIETTE DE SCHAMPHELAERE,**

geboren te Gent, de 6 februari 1959
en uit Aalst ten hemel opgenomen de 16 maart 1962.

Treurige Moeder, droeve Vader,
Grievend snijdt het zwaard der smart,
Wijl gij weent bij 't zielloos kindje,
U door 't bloedend oudrenhart ;
Vast, ge hebt een schat verloren
In dit aardse tranendal ;
Maar 't past niet aan God te vragen
Waarom Hij dien slag beval...
Jezus minde uw klein kindje,
En Hij zond zijn Englen neer
Om dien Perel weg te nemen,
Doch Hij nam slechts 't zijne weer...
Ziet hoe ginds nu vrij van lijden,
't Lieve kleintje feeste viert.
En met d'Engeltjes daarboven
Jezus' schonen Hemel siert ;
Hooft het tot U allen spreken,
Hooft, hoe 't dankend U begroet.
"Ouders," zegt het "waarom wenen ?
"t Is bij Jezus hier zo goed ;
"k Vraag Hem, dat Hij U belone
"Voor de zorgen mij gedaan
"En dat gij ook eens, als uw Engel
"Aan Zijn zijde moget staan.
"Zucht niet langer dan, mijn Vader,
"Moeder lief, en ween niet meer ;
"Eens vindt gij mij, met volle vreugde,
"In des Heren Hemel weer !

Koningin der Engelen, bid voor ons.