

Gedenk, o Heer, dat ik in uwe tegenwoordigheid gewandeld heb met een geloovig hart, en dat ik volbracht wat u aangenaam was.

*IV Reg. XX, 3.*

† Bid voor de ziel van

## Mevrouw Marie-Sidonie De Sutter

echtgenoot van Mijnheer Achiel Haegeman,  
geboren te Velzeke den 23 Oogst 1889 en godvruchtig overleden te Oudenaarde den 12 Juli 1941,  
versterkt door de laatste H.H. Sacramenten.

Wij treuren, o Heer, omdat zij die toch zoo goed was voor ons zoo vroegtijdig aan onze liefde werd ontrukkt; doch buigen wij het hoofd voor uw harde raadsbesluit, alhoewel met een benepen hart, omdat wij weten dat Gij die slaat onze opperste Meester zijt, en ook een beste Vader, die wel slaan kunt, maar ook tevens wonden heelt en smarten lenigt.

De groote aantrekkingskracht die uitging van de dierbare afgestorvene was haar gulle openhartigheid en haar orberekenende dienstvaardigheid. Haar groote voldoening heeft ze steeds gevonden in haar aanmoedigend woord dat ze spreken kon tot haar lijdende medemenschen, en wanneer ze in stilte aan de noodlijdenden een helpende hand kon reiken. Het groote liefdegebod van den goddelijken Meester heeft ze zonder gezochtheid en beter dan velen onder ons toegepast: «bemint elkaar, zooals Ik u bemind heb. Hieraan zal iedereen erkennen dat gij mijn leerlingen zijt, indien ge liefde hebt voor elkaar.»

*Ev. Joan. XIII, 34-35.*

Na den zegen van den Priester was haar laatste woord en haar laatste harteklop voor haar geliefden echtgenoot, dien ze van hierboven, in diepmedelijden, als een troostengel zou blijven bijstaan, en ook voor haar geliefden kleine Ignace, een engeltje in den hemel, wijl ze zacht fluisterde: «man lief, ik ga heen bij ons kindje!»

*Mijn dierbare echtgenoot,* ween dan toch niet om mijn onverwacht afsterven, gelijk zij die geene hoop hebben op een ander leven; in onverbreekelijke liefde blijven wij aan elkaar gebonden, en eens worden wij in ongestoorden vrede voor eeuwig vereenigd. Zoek intusschen moed en steun bij den Heer, en wil mij steeds indachtig blijven in de H. Mis en in uw dagelijksch gebed. *En gij, beminde broeders, schoonzusters, bloedverwanten en vrienden,* vergeet mijne ziel niet, en blijf met mij in geest en gebed vereenigd.

*Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust! 7 j. & 7 q. afl.*