

† BID VOOR DE ZIEL VAN

Eerwaarde Zuster Marie-Odonie

(Juffrouw Marie De Sutter)

geboren te Eeklo, 14 Mei 1878,
in 't klooster getreden der Zusters
van Liefde van J. M. te Gent, 18 Maart 1901,
gekleed op 26 Augustus 1901,
geprofest op 27 Augustus 1902,
overleden te Lokeren 29 Mei 1953,
Versterkt door de H. Sacramenten der Stervenden.

«Ik heb alles schade geacht, opdat ik Christus winne.» Philpp. III,8.

«Al wie zijn huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijn naam verlaat, zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwig leven verwerven.»

Matth. XIX,29.

«Getrouw is God door Wie gij geroepen zijt tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus-Christus, onze Heer.» I Cor. I,9.

«Ja, het is zoet in de eenzaamheid te sterven, als de herinnering van geheel een leven aan de dienst van God toegewijd, het hart vervult met een onbegrensd vertrouwen en met onuitsprekelijke vertroosting.» H. Bernardus.

«O heilige religieuze staat, die de mens gelijk maakt aan de engelen, welbehaaglijk aan God, verschrikkelijk voor de duivelen, achtenswaardig voor alle gelovigen.» Thomas a Kempis.

Duurbare Oversten en Medezusters, ik dank U voor Uw wijze leiding, Uw goed voorbeeld en Uw tedere zorgen. Hoe zoet is het te sterven in het Hart van de Zaligmaker, aan Wie wij ons onvoorwaardelijk hebben geschonken, versterkt door Zijn laatste H. H. Sacramenten, omringd door liefdevolle Medezusters. Wij blijven voor elkaar bidden.

Duurbare Broeders, Zusters en Familieleiden, U ook dank ik voor Uw warme genegenheid. Ons afscheid is maar tijdelijk. Bij onze duurbare Ouders en Naastbestaanden zal ik God voor U allen bidden en Uwe komst afwachten. Vergeet mij ook niet in Uw gebeden. Mijn duurbare Neef en Kozijns, weest mij aan het altaar indachtig.

Maria, onze hoop, ontfem U onzer. (300 d.a.)