

Zalig zijn zij die zuiver van hart zijn want zij zullen
God zien.



ZALIGE GEDACHTENIS

van

FIRMIN DETAND

zoon van

Mijnheer Jan-Baptist en Mevrouw Cesarine Ternoot

geboren te Opbrakel den 23 Februari 1923 en
overleden te Aalst den 21 April 1932.

Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Twee dingen maken ons het verlies van dit duurbaar kind gevoeliger: de pijnlijke verrasching en de voorbeeldigheid van zijnen handel. Nauwelijks twee dagen vóór zijn afsterven ging hij nog ter school en was daar, door zijn oplettendheid en leerzaamheid, door zijnen eerbied jegens zijn oversten, een voorbeeld voor al zijn medemakers. Brave jongen, eenvoudig en minzaam in zijnen omgang, opgeruimd en gedienschtig was Firmin de vreugd en de troost zijner ouders en familie.

O Heer hard is de slag die Gij ons toebrengt; maar Gij zijt de meester van het leven. Gij hadt ons dit kind gegeven tot onzen troost en tot verheerlijking van uw naam. Gij hebt het ons weder ontnomen Uw heilige wil zij gezegend. O Heer, Gij die niet slaat of Gij zalft meteen, zegen ons en onze kinderen terwille van dit lijden en geef ons de genade en de kracht dit kruis kris. elijk en kloekmoedig te dragen.

O mijne makers, vrienden en gij allen die bij 't lezen dezer gedachtenis U den vriend zult herinneren die vandaag nog zoo jong overleed, gedenkt dat ock jonge menschen sterven kunnen en verleent mij uit kristene vriendschap de hulp uwer gebeden.

Zoet Hart van Maria wees mijn toevlucht.

(300 dagen afl.)

Akten van Geloof, Hoop en Liefde (7 j. en 7 quadr. afl.)

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt