

De ouderdom is eene eerekroon op den weg der  
deugd te vinden. Spreuk xvi



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

# Pelagia DE TAND

geboren te Opbrakel, den 20 Mei 1835 en overle-  
den te Gendbrugge, den 26 September 1910, ver-  
sterkt door de HH. Sacramenten.

Zij had de vrees des Heeren, die het beginsel is  
der wijsheid. PROV.

Zij heeft gelijk de H. man Job, ellendige dagen  
en zeer moeilijke nachten doorgebracht. De Heer  
heeft haar beproefd door het lijden, gelijk het goud  
in den smeltoven. SAP. III 6

Zij stierf in eenen gezegenden ouderdom, gansch  
onderworpen aan den heiligen wil van God en  
met een kinderlijk betrouwen op Maria, hare goe-  
de moeder, die zij zoo teederlijk beminde.

Lieve Kinderen en Bloedverwanten, als God mij-  
ne ziel zal ontvangen hebben, begraaft dan mijn  
lichaam met eene kinderlijke genegenheid. Weest  
mij bijzonder indachtig in uwe gebeden, en eens  
zullen wij elkander wederzien in de woonplaats  
der gelukzaligen; intusschen beveel ik u aan Gods  
goedheid, en van uit den hemel zal ik voortdurend  
over u waken,

Heer Jezus, wees niet mijn Rechter maar mijn  
Zaligmaker

Jezus, Maria, Jozef, dat mijne ziel, na mijne dood  
met u in vrede ruste.

**R. I. P.**

---

Drukk. Paul Teurrekens, Gendbrugge.