



ZALIG AANDENKEN

van Mijnheer

VICTOR DE VOS

Echtgenoot van Mevrouw

ODA AUSTRATE

GELOOFD ZIJ JEZUS KRISTUS ! Amen.

geboren te Oubraker, den 3 September 1905
en overleden te Aalst den 31 December 1936
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Gelijk de bloem uit de aarde opschiet, ontluikt, en verwelkt, zoo verschijnt ook de mensch op deze aarde om door den dood weer spoedig te verdwijnen. Gelukkig daarom de mensch, die zich de groote levensvraag: "waarom ben ik op aarde?," dikwijls voor den geest stelt, en getrouw zijn leven weet te schikken naar het voorbeeld en de leering van Kristus.

Evenals de woeste storm den nog levensvollen krachtigen eik tot splinters neerslaat, zoo ook velde de onverbiddelijke dood hem neer in de volheid van zijn jaren en den bloei van zijn leven. Veel te vroeg, helaas, werd hij aldus ontrukkt aan de liefde en den nood van zijn vrouw en kinderkens! maar Gods voorzienigheid schikt het al. De naam des Heeren zij gezegend.

Duurbare echtgenoot en kinderen, geliefde familie, ik heb niet gedacht u zoo vroegtijdig te moeten verlaten... doch Gods wil geschiede... ik ga naar een beter oord. Ik dank u voor al uwe zorgen en genegenheid. Tot weerziens in den Hemel.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde. 7j. 7 q. afl.

Elst. — Marcel Van Nedervelde