

Bewaar in uw hert de gedachtenis van uwen
Vader. Eccl. 37. 6



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CAMIEL DE TANDT

echtgenoot van Mevrouw

MARIE DERNICOURT

*geboren te Opbrakel, den 26 Mei 1859, en aldaar
godvruchtig overleden den 15 Oogst 1924,
verstierkt door de HH. Sacramenten der Stervenden
Hij was lid van de Confrerie van 't H. Sacrament en
van 't Genootschap van den H. Franciscus-Xaverius*

Hij was een goed echtgenoot en vader, hij gedroeg zich met groote wijsheid, bleef getrouw aan den dienst van God, bracht ten gepasten tijde aan God zijne hulde en leerde ook in zijn huis aan de zijnen God te vreezen, de zonden te vluchten en de wet des Heeren te beminnen en naar dezelve te leven.

S. Can. ep. Cons.

Die den Heer vreest zal het welgaan in zijn uiterste en op zijn sterfdag gezegend worden.

Eccl. I, 13.

Dierbare *echtgenoot*e, wees niet bedroefd gelijk zij, die geene hoop hebben. Ik zal u wederzien.

I Thess. IV, 12, Joan. XVI, 22.

Geliefde *kinderen*, bemint elkander met eene broederlijke liefde en blijft getrouw aan uwen godsdienst. Komt mij te hulp door uwe gebeden bij God.

Heer Jezus geef zijne ziel de eeuwige rust.

7 jar. en 7 quadr. afl.

Drukk. De Keyser & Schautteel, Soltegem