

De kogel, 't vuur noch al het krijgsgeweld
En had hem niet gedeerd, noch neergeveld !
Helaas, nu rukt de dood hem 't leven af
En sleept in vollen bloei hem naar het graf.
O neen ! geen mensch en kent zijn laatste dag
En 't perk dat hij niet overtreenen mag.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

HUBERT DE TANDT

ZOON VAN WIJLEN

Mijnheer JAN-BAPTIST en Mevrouw MARIE GHYS
geboren te Nederbrakel, den 16 December 1894 en
overleden te Ramignies-Chin, den 4 December 1919.

*Lid van de Genootschappen
van het H. Hert van Jezus en de H. Barbara.*

Gansch het volk is in rouw. Bittere tranen bigge-
len langs aller wangen. Zulk een droeve ramp grijpt
eenieder aan.

Heden is de mensch, morgen verschijnt hij niet
meer.

Moedige frontsoldaat, naarstige, vlugge jongen,
was hij tevens ook een allerbeste broeder, vol liefde
en genegenheid, de lieveling van allen. We zien
dikwijls dat de Heer de fijnste bloemen uit dees
aardsche gaarde plukt, om ze te laten bloeien en
geuren in d'eeuwige zon van 't hemelsch paradijs.

Hoe hard de slag ook weze, hoe grievend onze
smart toch morren wij niet o Heer.

Wij klagen en weenen over 't pijnlijk verlies van
onzen allerliefsten broeder, maar tevens zeggen wij
ook als goede christenen : Uw goddelijke wil is
geschied het zij zoo.

Lieve Zusters en Broeders, mijne oogen zullen u
niet meer aanschouwen, 'k zal uwe teedere zorgen
niet meer genieten. Die u allen zoo lief had is niet
meer onder U. Doch weet wel dat hierboven Hij
nog leeft en aan U denken zal voor Godes troon.

Vaarwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Bermhertige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

R.

I.

P.

(300d. aft.)

Nederbrakel Drukk. Oscar Surdiacourt.