

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS ! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

VAN

MARIA-ODILE DE TANDT

dochter van

Jan-Baptist en van Rosalia Van Der Bruggen

geboren te Oubrakerl,

den 5 October 1886, en er godvruchtig overleden

den 17 November 1918,

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.

Zij was lid van de Congregatie, der Derde Orde,
en van den wekelijkschen Kruisweg.

Van jongs af heeft zij de rechte baan bewandeld. In al wat zij deed, was zij den Heer indachtig, en de Heer heeft hare voetstappen geleid. Dag en nacht heeft zij God gediend door hare gebeden en verzuchtingen. — Nooit klaagde zij over haar lijden; maar gelijk de H. Andreas, riep zij uit: Gegroet beminlijk kruis, ontvang mij in uwe armen, en vereenig mij met den goddelijken Meester, die mij door u heeft vrijgekocht.

Zij stelde al haar vertrouwen in de goede Moeder Maria, want zij was overtuigd, dat die goede Moeder nooit iemand van hare kinderen laat verloren gaan.

Vaartwel, dierbare ouders, lieve broeders, zusters en waarde bloedverwanten, weest mij indachtig, niet door uwe tranen, maar door uwe gebeden tot den Heer.

Zoet Hert van Maria wees mijn toevlucht.
300 dag. afl.

R. I. P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.