

geboren te Erwetegem, den 13 Oktober 1914 en, als
soldaat van het 18e linterregiment dood
gemitralleerd te Flixecourt (Frankrijk) den 20 Mei 1940.
Hij was lid van den Bond van 't H. Hart van Jezus.

Roem niet op den dag van morgen, want gij weet
niet, wat die dag meebrengen zal

De mensch wikt en God beschikt. De lotsbestemmer
had de eindpaal op de levensbaan van den betreur-
den geplant: wie had zulks ooit kunnen vermoeden?
Den 18 Mei in 't wreede oorlogsjaar nog thuis bij
vader en familie, en reeds den 20n, twee dagen nadien
door 't moorddadige oorlogslood gansch gebroken en
vernietigd!

Mijne jaren vloten als een lente,
En 't leven dat ik nauw'lijks zag,
Wordt opgerold gelijk de tente
Eens herders, na één enklen dag!

Zijn dienstvaardig, zachtzinnig en open karakter
wonen hem de genegenheid van oversten en gelijken;
en vader, broër, zusters, dorpgenooten beminden hem
hartelijk teêr. Hoe smartvol viel het scheiden... hoe
akelig kwam de tijding den langgeveesden dood van
Robert bevestigen...

Omdat hij deugdzaam leefde, begreep hij den plicht
der vaderlandsliefde, en zóó werd hij door God be-
mind, die hem van onder de zondaren wegnam vóór
dat bedrog en valscheid der booze wereld zijn hart
konden verleiden.

Lieve vader, broeder en zusters, de Heer, die ge-
doogt dat deze smartelijke beproeving u overkomt,
kent de diepte van uw leed. Hij zal u de sterkte ge-
ven, om hetzelfde met christelijke onderworpenheid
en grootmoedig betrouwen te dragen.

Gij allen, die mij bemind hebt, staat mijne ziel bij,
opdat ze moge rusten bij God.

Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

R. I. P.

Sottegem, dr. *De Beiaard, Haegeman-Cousy. N. 2090.