

Gelukkig die in den Heer sterven. Act.



BID VOOR DE ZIEL

van

ROSALIE DE TANDT,

echtgenoot van

LEON SOLEMÉE

geboren te Everbeke, den 23 Februari 1856

*en overleden te Everbeke St-Jozef
den 31 Juli 1913.*

Voorzien van de HH. Sakramenten.

Zij was eene oprechte christene vrouw, vol van geloof, geregeld in al hare werken, onderworpen en verduelig te midden harer smarten, iedereen beminde haar en hare gedachtenis zal in zegen blijven bij allen die haar gekend hebben. JOB. I.

Werkzaam en met zorgen heeft zij hare dagen doorgebracht. PROV.

Zij stelde al haar betrouwen op Maria, want zij wist wel dat eene ware dienaarssse van Maria nooit zal verloren gaan. H. BERK.

Vaartwel, lieven Echtgenoot en beminde Kinderen, bedroeft u niet gelijk deze die geene hoop hebben, een dag zal komen die ons allen in den Heer zal vereenigen, wat ik u vraag is mij te willen indachtig zijn in uwe gebeden.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne. 300 dag. afl.

Zoet Hert van Maria wees mijne toevlucht. 300 dag afl.

R.

I.

P.

Everbeke, druk. Depessemier