

Wees tot den dood getrouw en ik zal u de kroon
des levens geven.



ZALIG AANDENKEN

van Mevrouw

VIRGINIE - CLEMENTINE DE TANDT

echtgenoot van Mijnheer

FRANÇOIS DAVID

geboren te Everbeek, den 26 Februari 1866.

en godvruchtig overleden te Opbrakel.

den 21 Juni 1937.

Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden

Zij was een toonbeeld van ware godsvrucht, vlijt en moederlijke bezorgdheid; gansch haar leven was eene toewijding aan het geluk harer kinderen.

Rijk in verdiensten voor den hemel zijn dezen die hun leven lang hebben doorgebracht in de vrees des Heeren, in werken en zorgen voor hun huisgezin en sterven in volkomen onderwerping aan Gods H. Wil.

Hoe zoet is het te sterven als men goed geleefd heeft; want zoo sterven is uit het lijden en de beproevingen dezer aarde verlost zijn en tot God wederkeeren om loon naar werken te ontvangen.

Bemide Echtgenoot, heb dank voor uw liefdevolle zorgen voor mij; en ook gij, m'n duurbare Kinderen en Bloedverwanten, gedenk u mijner in uw vurigste gebeden. — Eens zullen we allen weer vereenigd zijn in den Hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d.)