

Gij zult met uwe palmen en kronen voor  
het altaar van het Lam spelen.

(kerkelijke office)

Troostend † Aandenken

van

## **Berthe Marcelle Mathilde DETANT**

dochtertje van

**Albert en Valentine Vanhelleputte**

geboren te Everbeke den 21 Juli 1930 en ten

Hemel opgenomen den 13 Oogst 1931.

---

Als we de oogen slaan op 't wiegje  
Waar het dierbre kindje sliep,  
- 't Nu verlaten ledig wiegje -  
't Griefft ons ouderharte diep!  
Och! 't lag daar zoo zoet te slapen,  
De oogjes en het mondje dicht  
Droomend soms, met zoekend handje.  
De arme kleine, 't lieve wicht! . . .

---

Als we de oogen slaan ten Hemel,  
En aanschouwen in den geest  
't Vaderhuis der zalige ontschuld  
En der Englen vredefeest:  
O! dan droogen wij ons tranen,  
En wij spreken tot elkaâr:  
« Wij ook hebben ginds een engelke  
En 't blijft nog ons kindje daâr. »  
Geloofd zij Jesus-Christus I Amen.  
100 d. afl.

---

Everbeke, druk. Depessemier-Vanderdonckt