

Zalig zijn degenen die in den Heer sterven.  
APOC.



BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**THÉOPHIEL DETANT**

echtgenoot van

**ROSALIE STEVENS**

*geboren te Everbeke den 22 December 1847 en  
er godvruchtig overleden, den 15 September 1909.*

Versterkt door de HH. Sakramenten.

De vreugd van ons hert is verdwenen, al onze blijdschap is in diepe droefheid veranderd, want de kroon van ons hoofd is nedergefallen.

Zijne goedheid en zijne minzame handelwijze maakten hem beminnelijk en deden hem vele vrienden vinden.

De Heer, die, altijd diegene die Hem liefst zijn kastijdt, zond hem een langdurige en ongeneesbare ziekte over. En toen God hem had weerdig gevonden sprak hij: Mijn zoon, het is genoeg; verlaat dit tranendal en kom in het Rijk dat ik u voorbehouden heb.... en hij ontsliep in den Heer.

Vaarwel beminde echtgenote, ik bedank u voor de goede zorgen met dewelke gij mij omringd heb. Vaartwel mijne lieve kinderen... Mijn afsterven heeft u het hert doorstoken; maar weent niet hier zal ik voor u bidden; troost uwe bedrukte moeder; blijft altijd de wijze voorschriften getrouw die ik u ingeprent heb, opdat wij eens allen den Hemel mogen beërven.

Mijn Jesus Bermhertigheid! 100 dag. afl.

**R. I. P.**

Druk. Arm. Depessemier, Everbeke.