

Zoals de Heer het gewild heeft is het geschied,  
dat zijn H. Naam gezegend zij.



Van zijne kindsheid af was hij voor eenieder een voorbeeld van deugd en plicht; nauwelijks de kinderjaren ontgroeid vergezeld hij zijnen vader naar den arbeid om hem den familielast lichter te maken. Later, wanneer den vijand ons land binnenrukte, verliet hij ouders en familie zeggende: « Met mijn broeder wil ik strijden om uw allervrijheid te bekomen. »

Vier jaren lang streed hij tot voorbeeld strekkende zijner makkers, met kloeken moed en vaste hoop weldra zijne geliefde Ouders en Zusters terug te zien, maar helaas, doodelijk gewond werd zijn lichaam den schoot der aarde toevertrouwd in dat klein hoekje van België, 't welk thans de wiege was van ons herboren Vaderland. Hij werd bemind en beweend van allen die hem kenden; zijn zacht en edel karakter deed hem niets dan vrienden ontmoeten.

Aan u, LIEVEN BROEDER, die nu alleen moet strijden geef ik voor droeve zending onze Ouders, Zusters en Familie mijnen laatsten vaarwel te brengen, gij die nu steeds mijne plaats in den familiekring zult vervullen, en volg immer de goede voorbeelden van uw en afgestorvene broeder.

DUURBARE OUDERS, bitter zult gij weenen bij mijn vroegtijdig afsterven, doch verlies den moed niet, ik sterf niet maar leef in het koor der Martelaren, waar ik u eeuwig blijf beminnen, en voor u bidden.

Zoet Hart van Jesus bescherm België.  
Akten van Geloof, Hoop en Liefde.

**R I P.**

---

*Aud. — Vande Velde & De Meester*