

Het is een grooter geluk eene dienaress van Maria te zijn, dan heel de wereld te bezitten. (H. Alph.)



TER ZALIGER GEDACHTENIS  
van Jufvrouw

**Catharina De Temmerman**

Dochter van wijlen

**PETRUS EN ROSALIE DE WOLF**

LID DER CONGREGATIE VAN O. L. VROUW, DER DERDE  
ORDE EN ALLERGODVFRUCHTIGE GENOOTSCHAPPEN.

geboren te Oprakel, den 14 September 1879 en aldaar  
godvruchtig overleden den 7 Februari 1917.

*Versterkt door de HH. Sacramenten.*

Zij zocht den opschik der vrouwen niet en toch was zij beminnelijk in aller oogen. (Esther 2, 15.)

Zij was goed, liefdadig en zedig (2 Mach. 15, 12.) eenvoudig en rechtzinnig, vreesde God, vermeed het kwaad en volhardde in de onschuld. (Job. 2, 3.) Onschuldig is zij dus met volle betrouwen op God gestorven. (2. Mach 7. 40.)

Gij hebt mij bemind, o mijn Broeder en mijne Zusters!... en gij hebt mij opgeleid in de oefening der deugd, door uwen wijzen raad. (H. Hier.); ik sterf gerust en gelukkig!... Ik hoop dat de God der barmhertigheid mij zal opnemen in het hemelsch Vaderland en mij zal toelaten U, van uit het hoogste des Hemels, honderdvoudig terug te geven alwat gij uit goedheid voor mij op aarde gedaan hebt.

(H. Rosa van Viterbo.)

Beste Broeder en Zusters, ach! hoe hard is het degene die ik zoo zeer, zoo innig bemind heb te verlaten! maar God heeft gesproken! Onderwerping!

Intusschen smeek ik U en mijne gezellinnen der Congregatie en der Kautschool die mij zoo duurbaar was!... dat gij mij bijstaat in uwe gebeden voor mij tot God. (Rom. 15. 30.)

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde.

R. I. P. (300 dag. afl.)

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.